



1. Kom, Schep-per, Geest, daal tot ons neer,
2. Gij zijt de ga-ve Gods, Gij zijt
3. Gij schenkt uw ga-ven ze-ven-voud,
4. Ver-licht ons duis-te-re ver-stand,
5. Ver-los ons als de vij-and woedt,
6. Doe ons de Va-der en de Zoon



1. houdt Gij bij ons uw in-tocht, Heer;
2. de gro-te Troos-ter in de tijd,
3. o hand die God ten ze-gen houdt,
4. geef dat ons hart van lief-de brandt,
5. geef Heer, de vre-de ons voor-goed.
6. aan-schou-wen in de ho-ge troon;



1. ver-vul het hart dat U ver-beidt
2. de bron waar-uit het le-ven springt,
3. o taal waar-in wij God ver-staan,
4. en dat ons zwak-ke li-chaam leeft
5. Leid Gij ons voort, op-dat geen kwaad,
6. o Geest van bei-den uit-ge-gaan,



1. met he-mel-se barm-har-tig-heid.
2. het lief-de-vuur dat ons door-dringt.
3. wij hef-fen on-ze lof-zang aan.
4. van-uit de kracht die Gij het geeft.
5. geen on-ge-val ons le-ven schaadt.
6. wij bid-den U ge-lo-vig aan.