

Door het jaar 2: Hoop die leven doet

t. NRL; m. S. Groot



Gij zijt on - ze God, die ons hoop op le - ven schenkt.

Goede God, wij loven en danken U: U schenkt ons telkens weer moed en vertrouwen, wanneer wij uw gaven ontvangen. Wij bidden U: mogen wij, gesterkt door het lichaam van uw Zoon, ons leven richten naar Hem: onze weg en waarheid ten leven. *Acclamatie*

U hebt onze namen geschreven in de palm van uw hand. Wij mogen daarop vertrouwen en het geeft ons de zekerheid dat U met ons begaan bent, dat U ons niet in de steek laat, ook als wij ons van U afkeren. Uw trouw geeft ons leven zijn bestemming: waarachtig leven bij U. *Acclamatie*

U draagt ons leven met grote zorg en trouw. Daaruit mogen wij hoop en vertrouwen putten voor ons leven, hier op aarde, samen met zoveel anderen. Dat vertrouwen geeft ons de moed gehoor te geven aan uw blijde boodschap. *Acclamatie*

U leidt ons op de weg van Jezus, uw Zoon. Hij is ons voorgegaan in leven en lijden, in dood én in opstanding. Hij geeft ons hoop op een betere wereld en bereidt ons een plaats in het vaderhuis. *Acclamatie*

U loven en danken wij, U prijzen wij door Jezus Christus, onze Heer, die met U en de Geest leeft tot in eeuwigheid. *Allen:*



A - men, a - men.