

Heilige maagd Maria van de Rozenkrans

Dag van gebed en vasten voor vrede in de wereld

Aan het begin van de bisschoppensynode over synodaliteit riep paus Franciscus iedereen op deel te nemen aan een dag van gebed en vasten voor vrede in de wereld. Onderstaande gebeden kunnen gebruikt worden in een eucharistieviering, een gebedsviering of voor persoonlijk gebed.

Voorbede

Bidden we op dit dramatische uur van onze geschiedenis tot de barmhartige God. Hij hoort de stem van iedereen die uit angst en radeloosheid Hem aanroepen:

Om het einde aan de verschrikkingen van oorlog,
dat de mensen die bedreigd worden door wapengeweld
spoedig in rust en vrede kunnen leven.
Laat ons bidden...

Om bemiddeling tussen strijdende partijen,
dat uitgestoken handen vrede en verzoening bewerken
in landen die geteisterd worden door het vuur van geweld.
Laat ons bidden...

Om een wereldwijd netwerk van liefde,
dat mensen die de vijandelijkheden op stel en sprong moeten ontvluchten
een veilig en welkom heenkomen vinden waar ze niets te vrezen hebben.
Laat ons bidden...

Om reflectie en bekering,
dat mensen die enkel kunnen bestaan van een hartgrondige haat voor de ander
bewogen worden door het leed en de doodsangsten die onschuldigen doorstaan.
Laat ons bidden...

Om kiemen van hoop,
dat mensen van verschillende politieke en religieuze overtuigingen
in menselijke broederlijkheid samenwerken aan een wereld van mededogen.
Laat ons bidden...

Om geloofwaardig leiderschap in de Kerk,
dat de gemeenschap van christenen altijd ten dienste staat van de mensheid
met woorden van bemoediging en daden van ongeveinsde naastenliefde.
Laat ons bidden...

Persoonlijk gebed

Sterke en barmhartige God,
Gij wilt de vrede, niet het onheil,
in U vindt de vrede haar oorsprong.
Sluit uw ogen niet voor de ellende
van de winden van oorlog
die volken en naties teisteren.
Neem de haat weg die tweespalt zaait,
wees hen die doodsangsten uitstaan nabij
en schenk ons uw vrede.
Door Christus onze Heer. Amen.

Ter inspiratie

Heer, maak mij tot een instrument van uw vrede.
Franciscus van Assisi (ca. 1181-1226)

Bij vrede gaat het niet om het doen. Het is bovenal de kunst van het er zijn.
Henri Nouwen (1932-1996)